

Jaarkroniek 2022 tuingroep Abdij van Egmond

Inhoudsopgave:

1. Januari t/m maart
2. April t/m juni
3. Juli t/m december
4. Open tuindag 10 september
5. Natuurwerkdag 5 november

1. januari t/m maart 2022

En toen werd eind februari die grote vrees van een Europese oorlog bewaarheid. Onnoemelijk groot menselijk leed: Doden, gewonden, ontheemden, weggevaagde steden en dorpen, een land dat zo graag een eigen democratische toekomst wil opbouwen, alle hoop de bodem ingeslagen. De toekomst is ongewis, want de aanstichter kent helaas geen grenzen. Onze gastvrijheid en ons mededogen is gelukkig eveneens grenzeloos.... Wat moet er ooit nog van Oekraïne worden? Even heb ik overwogen om geen tuinkroniek te schrijven. Zoveel macroleed en wij actief op microniveau hier in Egmond-Binnen, dat staat toch in geen verhouding? Toch maar gedaan, want de abdijs tuin is het kleine steentje van onze bijdrage aan een mooiere wereld....



In de winterperiode is het vooral tijd voor onderhoudswerkzaamheden; aan gereedschappen, machines, aan en in gebouwen, nestkastjes, straatwerk, etc. Het jaarlijkse lijstje is weer driftig afgevinkt, waarna opgelucht de volgende klus is opgepakt. In de winkel, de kaarsenmakerij, het abdijsgebouw zijn kleinere en grotere klussen volbracht. Teveel om op te noemen, maar één bijzondere klus wil ik toch wel aanstippen:

De broeders willen de oorspronkelijke kapel weer in gebruik gaan nemen voor liturgische diensten in kleine groepen. Nu wordt daarvoor nog de grote abdijkerk gebruikt, maar de kleinere Kapittelzaal vraagt zeker in de winter minder verwarming en verlichting dan de grote kerk. De kapittelzaal krijgt daartoe in de loop van het jaar o.a. nieuwe verwarming, verlichting en geluidsinstallatie. Bij een kleinere kerkzaal horen ook kleinere koorbanken. De grote koorbanken die o.a. in het restaurant en Jeroen van Noordwijk stonden, zijn daartoe ingekort en aangepast gemaakt. Een hele klus om daarbij de originele structuren, modellen en bouwwijzen zo goed mogelijk in stand te houden. De banken worden in onderdelen opgeslagen tot de verdere verbouwing van de Kapittelzaal klaar is.

Kruidentuin "Hildegard von Bingen"

Eerder schreef ik al dat we dit voorjaar de kruidentuin meer en meer gaan inrichten naar de ideeën van Hildegard von Bingen. Afgelopen maanden zijn alle plantjes onder handen genomen. Ze zijn gesorteerd naar o.a. thee kruid en keukenkruid. Andere planten en kruiden hebben een andere plek gekregen, soms zelfs heel ergens anders in de abdijs tuin.

De thee kruiden komen langs de rand van het terras, met staptegels. De thee kruiden kunnen komende zomer door bezoekers worden geplukt om een vers kopje kruidenthee te kunnen drinken op het naastgelegen "Stilteterras". De keukenkruiden komen



tegen de muur van de "van Trierzaal". De abdijkeuken mag er gebruik van maken. Planten die ontbreken worden binnenkort bij een kweker besteld. Dit "monnikenwerk" is afgelopen weken met heel veel geduld gedaan, vooral op donderdagen.

Ook zijn het "Stilteterras" en de tafels ingrijpend opgeknapt en is een druivenpergola gemaakt. Fris en aantrekkelijk voor het nieuwe gastenjaar...

Afwatering winkel



In de Nieuwsbrief van de Abdij stond tot onze grote verrassing op 11 februari 2022 het volgende artikel: Krachtproef van tuinploeg; aanleg speciale afwatering voor de Benedictushof

"Tijdens de hevige regenval vorig jaar zomer, stond heel Egmond blank met alle gevolgen van dien voor de Benedictushof, het water liep letterlijk de abdijwinkel en de Gasterij binnen. Daar moest iets aan gebeuren en dat was bij de tuinploeg niet tegen dovemans oren gezegd. Net als andere vrijwilligers dragen ook zij de abdij en alles daaromheen een warm hart toe en doen graag wat in het belang is van de abdij.

De tuinploeg heeft een extra afwatering aangelegd om te voorkomen dat de Benedictushof nog eens onder water komt te staan. In de bittere kou van februari gingen ze letterlijk op de knieën om de schepping een handje te helpen. Dat is de betekenis van het werk in en aan de abdijtuin: om te buigen voor de schepping en zo meer verbonden te zijn met de Schepper van hemel en aarde."

Werkdagen 12 februari en 12 maart

Beide dagen waren jullie met 10 á 12 hardwerkende vrijwilligers:

In de moestuin zijn de Hügelbeten helemaal vernieuwd (zie foto). Ook heeft de Pax-tuin onderhoud gehad en is het eerste stuk talud langs het weiland bij het gastenverblijf opgeschoond (volgende werkdag gaan we verder). In de Parkweide is gewied en langs "Het Stet" zijn jonge wilgen geplant.



Ook zijn de nieuwe tuinjacks uitgedeeld.

Nog een leuk stukje over jullie inzet:
"Op werkdagen kijk ik vaak met blijde verwondering naar de inzet en betrokkenheid van alle vrijwilligers die in hun eigen tijd bij de abdij en de abdijtuin komen werken. Wat mooi dat mensen, geheel vrijwillig, zoveel tijd aan een ander doel willen besteden. Natuurlijk gaat het dan niet altijd volgens plan, maar uiteindelijk komt er dan toch iets tot stand dat soms wel mooier en harmonieuzer is dan ik vooraf had gepland. In ieder geval heeft het resultaat een groot draagvlak bij de vrijwilligers en dat is misschien wel het belangrijkste".

Eerstvolgende maandelijkse werkdagen: 9 april (meld je aan!) en 14 mei en 11 juni!

2. Kroniek abdijtuin Egmond, 2^e kwartaal 2022

Dit kwartaal was historisch voor de abdij van Egmond, maar eerst wil ik beginnen met het overlijden van 2 markante personen. Ik heb diverse vrijwilligers daar al over geïnformeerd, maar voor de volledigheid wil ik het toch nog benoemen:

- Op 30 april overleed br. Erik. Hij gaf op een inspirerende, motiverende en innoverende wijze leiding aan de wederopbouw van de winkel, de kaarsenmakerij en de Benedictushof. Hij was al lange tijd ziek, maar heeft tot het einde zijn enthousiaste en deskundige bijdrage geleverd aan zijn ideale abdijgasterij. Hij had ook een plan om het parkeerterrein voor de winkel aantrekkelijker te maken met meer planten en struiken. Dat past ook in de visie van de tuingroep. Misschien kunnen we komende winter, als eerste stap, de (met groen omgeven) parkeerplaatsen voor minder validen en oplaadpunten voor e-bikes realiseren.
- Op 27 mei overleed plotseling Ton Schellevis. Hij was vele jaren vrijwilliger bij de abdijtuin. Eerst alleen de IVN-vlindertuin, maar de laatste jaren werkte hij enthousiast mee met onze tuingroep. Zijn kennis en ervaring kwamen daarbij goed van pas. Zaterdag 21 mei hebben we nog fijn samengewerkt bij het planten van nieuwe struiken in de perken voor de abdijwinkel. Ondanks zijn zwakke lichamelijke gestel was Ton nuchter, laconiek en positief.

Het leven is mooi, maar helaas ook onverbiddeijk.

15 juni 2022: 1100 jaar abdij van Egmond

De Ierse missionaris Adelbert is rond 690 in Kennemerland aan land gekomen om samen met Willibrord en enkele andere missionarissen hier het Christendom te verkondigen. Terwijl Willibrord de Nederlanden doortrok, is Adelbert in het Kennemerland gebleven. Hij was een echte Pastor voor de dorpingen en was graag in Egmond en Heiloo. Hij raakte bevriend met heer Eggo, een welgestelde dorping. Toen hij stierf in 740 werd Adelbert in Egmond begraven (op de huidige Adelbertusakker). Zijn graf is altijd in ere gehouden en er is zelfs een grafkapel gebouwd. Op 15 juni 922 werd het gebeente van de Adelbert vanuit zijn grafkapel overgebracht naar het kleine houten klooster dat omstreeks 920 door Graaf Dirk I gebouwd was. De zusters van dit klooster kregen, na enkele visioenen over Adelbert, toestemming van de Bisschop van Utrecht om het graf van Adelbert te openen en zijn gebeente naar het klooster over te brengen. Deze gebeurtenis is bevestigd met een bisschoppelijke oorkonde, waarmee het klooster officieel erkend werd. Later zijn er monniken in het klooster gekomen en is op de plaats van het houten kerkje de eerste stenen abdijkerk gebouwd, waarvan de contouren nog steeds zichtbaar zijn op het abdijterrein.

Ter gelegenheid van dit jubileum heeft de abdij een "Adelbert Magazine" uitgebracht. Ik heb voor iedere vrijwilliger 1 exemplaar gekregen. Het mooie van dit magazine is dat het niet alleen aandacht geeft aan religie en spiritualiteit, maar ook aan de plaats van de Gemeente in de samenleving. Zo was het ook al sinds de vroege middeleeuwen: een abdij was ook een centrum voor scholing, kennis en werk; Klooster en samenleving waren spiritueel, maatschappelijk en economisch met elkaar verweven. Het Magazine bevat mooie verhalen, overdenkingen en foto's.

Abdij en samenleving

De Gemeente heeft haar maatschappelijke betrokkenheid bij de Oekraïense vluchtelingen genomen en het gebouwtje: Jeroen van Noordwijk omgebouwd tot woonruimte voor een groot gezin uit Marioepol. De broeders hebben zelf flink meegeholpen met het opknappen, zelfs abt Thijs heeft meegeschilderd.



Tuin-nieuwtjes

- Afgelopen periode hebben we gelukkig enkele nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Fijn dat jullie ons team komen versterken. We zullen samen ongetwijfeld fijne, gezellige en nuttige tuinwerkdagen hebben.
- Op verzoek van vader Thijs, doen we met enkele vrijwilligers gedurende 1 á 2 maanden wat achterstallig onderhoud in de tuin van de naastgelegen Buurkerk.
- Van een van de bezoekers van de abdijmarkt van 2019, hebben we een vrijwel nieuwe (motor-) bosmaaier gekregen met alle toebehoren. Heel fijn en nogmaals hartelijk dank.

- Ook dit kwartaal is stug doorgewerkt aan het omvormen van de kruidentuin naar de ideeën van Hildegard von Bingen. Zelfs in de volle zon, zoals te zien is op de foto hiernaast.
- Op de foto's in het Magazine is te zien dat de nieuwe bloemenweide uitbundig heeft gebloeid; een feest voor ons oog en een lekker hapje voor de bijen en vlinders.
- Door een financiële bijdrage van de Postcodeloterij



hebben we de beplanting in de perken voor de winkel kunnen vernieuwen.

- In de moestuin zijn, door enkele planten niet te oogsten, maar door te laten groeien, zaden gekweekt voor vermeerdering. De



boerenkool bloeide, zoals te zien op de foto, weelderig.

- Tijdens de wekelijkse en maandelijkse werkdagen is er door jullie weer veel werk verzet; in de moestuin, grote plantenkas, rondom de parkweide, in de vlindertuin, tuin van br. Cor, Vleugelpark, broederkerkhof en noem maar op.
- Vorig najaar is Anneke Swart (vrijwilligster binnen de abdij) overleden. Van haar man hebben we ter nagedachtenis aan haar en br. Frans, een (zelf opgekweekte) bijenboom (*Tetradium daniëllii*) gekregen. Deze hebben we in het volle licht geplant vlakbij de Strabotuin. Trouwens deze foto van de Strabotuin laat zien dat jullie werk volop bloeit.



Open Tuin en Boomgaard-dag 2022

Aanvankelijk was het de bedoeling, om net als vorig jaar, weer eind augustus een abdiymarkt te organiseren, maar dat bleek uiteindelijk niet haalbaar. Toen hebben we samen met de POM (de vrijwilligers van de boomgaard) en de winkel besloten om een kleinschalige "open dag" te organiseren op **zaterdag 10 september**. Die dag is het ook 'open monumentendag', waardoor veel mensen op pad zullen zijn. We organiseren dan weer diverse thematische rondleidingen door de tuin, korte workshops en natuurlijk hebben we weer enkele kraampjes voor informatie en de verkoop van zaden, groenten en fruit; alles uit eigen tuin.

De opbrengst willen we gebruiken om de lage Buxushaag buiten bij de PAX-tuin te vervangen met nieuwe aanplant. De huidige Buxushaag is opgegeten door de Buxusmot en bijna helemaal kaal en dood. Deze open dag valt samen met onze maandelijkse werkdag, zodat bezoekers ons ook aan het werk kunnen zien.

De vrijwilligers van de boomgaard zijn er met enkele kraampjes met fruit en fruitproducten en informatie over onderhoud van fruitbomen. De vrijwilligers van de winkel en kaarsenmakerij hebben ook enkele kraampjes met interessante artikelen.

We zoeken nog vrijwilligers die op deze dag in onze kraam willen staan. Als de plannen verder zijn uitgewerkt sturen we jullie nadere informatie.

Eerstvolgende maandelijkse werkdagen: 13 augustus, 10 september en 8 oktober!

Fijne zomer toegewenst

3. Kroniek abdijtuin Egmond juli t/m december 2022

Ditmaal een kroniek over een wat langere periode. Er zijn rondom de abdij en de abdijtuin dit najaar vele activiteiten geweest. Over de Open Tuindag van 10 september heb ik een aparte kroniek gemaakt en ook over de Landelijke Natuurwerkdag van 5 november. De **Open Tuindag** was erg succesvol, veel bezoekers, mooi weer en gezellige kraampjes. We hadden drukbezochte workshops "Appelazijn maken" en "Snoeischaar slijpen". Uit de opbrengst van onze verkopen hebben we kleine Euonymus-struikjes gekocht die tijdens de **Landelijke Natuurwerkdag** in de PAX-tuin zijn geplant. Tijdens die natuurwerkdag hebben we ook "de Beek" uitgebaggerd, de moestuin opgeknapt en de bostuin opgeschoond. Ook dat was weer een heel



December-ochtend in Parkweide



Euonymus planten in PAX-tuin Natuurwerkdag

geslaagde dag, waar we na de vele voorbereidingen met tevredenheid op terugkijken.

Fjoertour: De langere routes van deze bekende avondwandeltocht op 25 en 26 november voerden voor het eerst sinds jaren weer over het abdijterrein. Het gebouw was feestelijk verlicht, de route over het terrein werd gemarkeerd met tientallen kleine kaarsjes



Open tuindag

en de hoornblazers lieten hun stemmige sonore winterklanken horen. Bij de winkel hadden de wandelaars even tijd voor een glaasje vruchtenpunch. Gelukkig had de tuingroep enkele dagen tevoren de wandelroutes goed geveegd en struikelvrij gemaakt. Kortom een stemmig evenement en een aanprijzing voor de gastvrijheid van de abdij.

Buurkerk en kerkhof: Hier hebben we dit najaar o.a. schelpenpaden aangevuld en enkele verhardingen aangelegd, maar eerst even flink gerooid om "licht en ruimte" te scheppen. Voor 2023 staan daar ook weer enkele projecten op stapel.



Fjoertour bij abdij

Bestrating bij buurkerk

Maandelijks werkdagen:

en natuurlijk hebben jullie ook weer op de maandelijkse zaterdagen "de handen uit de mouwen gestoken: op 9 juli, tijdens de Open Tuindag van 10 september, 8 oktober, 12 november en 10 december. Op 13 augustus was het "bloedheet" en hebben we maar met een paar mensen (in de schaduw) gewerkt. Door de abdij worden we elke dag weer bedankt met een goede lunch. Zelfs in november nog in de volle zon.



Lunch op zaterdag 12 november



Plank met originele paaskaarsen

Technische klussen: Een aantal vrijwilligers van de tuingroep doen ook steeds meer "technische klussen". Zo weten ze in de abdijwinkel ons te vinden om een kastje te timmeren, de plank met de paaskaarsen te versterken, een rekje hier of daar te maken. In en aan de abdij een dakgoot te repareren, de lekkage in de regenwaterafvoer bij de Sacristie van de abdijkerk op te lossen, een waterkraan onder de abdijskeuken te vervangen. Binnenkort wordt de Kapittelzaal (weer) omgebouwd tot kapel, hetgeen veel energie zal besparen. Voor de retraitegasten is het wandelpaadje opnieuw betegeld en is er extra straatverlichting aangelegd achter het abdijgebouw. De houten wanden van onze eigen gereedschapsschuur waren bij de ramen

verrot en moesten dringend vervangen worden, maar de "rabatdelen" hadden geen gangbare maat. Geen probleem, bij een bevriende timmerman gewoon enkele meters op maat laten maken. De nieuwe stukjes en raamkozijnen staan nu in de witte grondverf. Het kruisbeeld op het broederkerkhof was ernstig verweerd en is op geknapt. Het afdakje is geheel vernieuwd.

Algemeen tuinonderhoud: Je zou bijna denken dat we geen tijd hebben overgehouden voor het gangbare tuinonderhoud. Nou, niets is minder waar. Ik noem bijv. de Kruidentuin, de Vlindertuin, de Bostuin, de Parkweide, de Paxtuin, het Vleugelpark, het Broederkerkhof, de Moestuin, de grote Kas, etc. etc. Soms met velen, soms alleen een "wekenlang stug doorwerkende" enkeling. Laatst hebben we de wilgen bij "Het Stet" (achter het broederkerkhof) geknot. Met die "slieten" gaan we komend jaar een nieuw wilgenprieel bouwen. Ook de bramenstruiken hebben afgelopen tijd een "flinke beurt" gekregen.



Wilgen knotten bij Het Stet

Aantal gewerkte uren: Ik schat dat we met z'n allen alles bij elkaar en alle projecten en dagen van de week, dit halfjaar ca. 1600 uren hebben gewerkt in de abdijtuin, veel hè! en dat allemaal vrijwillig, in onze "eigen tijd", geweldig toch!

Meer weten, of een kroniek teruglezen? Kijk op: www.abdiytuinegmond.nl/werkdag.htm.



Kardoen met hommelt in moestuin



Kerststal getimmerd door de 'tuintploeg'

Tenslotte wens ik jullie alle goeds voor 2023

De Nieuwjaarsbijeenkomst van de abdij voor alle vrijwilligers is op:

maandag 2 januari van 18.00 tot 19.30 u in het restaurant.

Onze eerstvolgende maandelijkse werkdag is op:

zaterdag 14 januari.

Bedankt namens de broeders en hartelijke groet,

4. Open tuindag 10 september 2022

Door jullie aanwezigheid en inzet is de Open Tuindag een succes geworden.

De opzet was kleiner dan vorig jaar. Het was gezellig druk, de sfeer was goed en de zon scheen weer (na een natte nacht).

Er werden zaden verkocht (allemaal uit eigen tuin), groenten en fruit uit eigen kas, insectenhoeven van eigen makelij, jams, e.d. Er kon een pittige Mousse geproefd worden, kortom voor iedereen wat wils.



abdijnieuwsbrief vermeld.

De 4 tuinrondleidingen waren ook een 'schot in de roos'.



Open Abdijtuin & Boomgaard Zaterdag 10 September

Echte publiekstrekker was een grote pompoen (uit eigen kas) waarvan de bezoekers (à € 1,-) het gewicht mochten schatten. Br. Geerard velde aan het einde van de dag het 'Salomonsoordeel'. Uit de ruim 60 inschrijvingen was er één persoon die met 23 kg vrijwel het juiste gewicht (23,1 kg) had geschat. Zij krijgt een berichtje dat ze het kado (een kaars in de vorm van een monnik) kan komen ophalen. De uitslag wordt ook in de maandelijkse

De beide workshops (snoeischaar slijpen, resp. appelazijn maken) waren erg leuk.



De opbrengst van alle activiteiten bedroeg € 425,-. Hiermee kunnen we de lang gekoesterde wens van een nieuwe haag langs de PAX-tuin (bij de oude ingang) realiseren.

Daarnaast hebben jullie je ook verdienstelijk gemaakt bij het opknappen van het parkeerterrein bij de grote kas.



Nog enkele plaatjes van de voorbereidingen en de markt:



.... en een gezellige nazit met de POM'ers en de vrijwilligers van de winkel en Benedictushof.

5. Natuurwerkdag abdijtuin Egmond 5 november 2022

De tuin (4 ha) van de Abdij van Egmond bestaat uit verschillende onderdelen. Deze dag hebben we op meerdere locaties gewerkt. Het was een leuke en actieve werkdag waarbij iedereen aan zijn trekken kwam.

De gastvrijheid van de monniken kende geen grenzen; ontvangst in het restaurant bij de abdijwinkel, een goed verzorgde lunch in de historische Kapittelzaal in het oude kloostergebouw en een nazit met thee, koffie en koekjes/chocolade in de refter (de huiskamer) van de abdij.

Tijdens de lunch vertelde broeder Geerard, de "tuinbroeder" over de samenhang van tuin, planten, mensen en spiritualiteit. De broeders willen verantwoord omgaan met de aarde en streven naar meer biodiversiteit in alle delen van de abdijtuin. De tuinwerkzaamheden zijn gebaseerd op de principes van "Levende Aarde", waarin ecologie, bodem, mens en natuur centraal staan. Br.Geerard deelde een passende flyer uit waarin deze visie in een 4-tal trefwoorden wordt gevat: Humus, Humides, Humilitas en Humanitas; Heel inspirerend.



Na een korte inleiding over de abdijtuin en de geschiedenis van de abdij werden 's morgens de werkzaamheden verdeeld. Elke klus werd begeleid door 2 coaches van de vaste tuingroep van de abdij. Jullie waren zo productief, dat we halverwege de dag enkele reserveklusjes uit de kast moesten trekken. Ik noem enkele klussen:



1. Buitentuin (PAX-tuin):

Rondom deze tuin stond oorspronkelijk een lage haag met Buxusplanten, maar deze waren opgevreten door de Buxusmot. Tijdens de werkdag is een nieuwe haag van Euonymusplantjes geplant. Jullie waren zo snel klaar, dat er na de lunch tijd over was om wildgroei in het voedselbos weg te halen...en even uit te rusten in een kruiwagen...



2. Moestuin:

In de moestuin zijn de plantbedden die we volgens het "Hügelbeet-principe" hebben aangelegd, weer vrijgemaakt.

Nuttige zaden hebben jullie apart gehouden voor volgend jaar en daarna de bedden warm toegedekt met een dikke laag bladafval



3. Duinbeek:



De duinbeek regelt niet alleen het grondwaterpeil in het centrale deel van de abdijtuin, maar het is ook een ecozone waar we werken aan een grotere biodiversiteit. Helaas zijn de Stinzenplanten en varens op de oevers inmiddels overwoekerd door o.a. bramen en brandnetels. Die hebben we verwijderd om de planten weer groeiruimte te geven. Ook hebben we met enkele sterke mensen bladafval uit de beek gebaggerd, om te voorkomen dat het water- en bodemleven verstikt. Ook hebben jullie nog enkele bomen en struiken geroid.



We waren met 24 vrijwilligers; 8 coaches van de eigen tuingroep en 16 vrijwilligers die kennis wilden maken met de abdij en de abdijtuin. Hieronder een groep van 9 Alumni (afgestudeerden) Batavieren (organisatoren/ deelnemers aan de Batavierenrace), die elk jaar als groep ergens in Nederland in het najaar een gezellig weekeinde met een maatschappelijke activiteit organiseren.



In tegenstelling tot de rest van het weekeinde, was deze zaterdag gelukkig een droge dag.

en ... de verzorging door de broeders was prima en gastvrij.

Bedankt allemaal, mede namens de broeders, voor jullie inzet en wellicht tot ziens.

Tuinwerkgroep Abdij van Egmond,

info@abdijtuinegmond.nl www.abdijtuinegmond.nl

